

Najaar 2024

1 september tot 4 oktober is de periode van de Schepping. Het is een uitgelezen moment om tijdens vieringen en kringen stil te staan bij onze verbondenheid met de aarde en al haar bewoners. Uiteraard is het thema van de Schepping altijd 'aan de orde': we zijn Schepping, ademen Schepping, eten Schepping. Deze Vierbrief is zo geschreven ter inspiratie om de Schepping te vieren, op welk moment in het jaar dan ook.

1 september -
4 oktober

Periode van de
Schepping



21 april 2025

Dag van de aarde

Bijbelteksten

Psalm 8 (oec. leesrooster voor 6 oktober) 'Zie ik de hemel, het werk van uw vingers...' De schepping zingt de Schepper lof toe. De mens is tegelijkertijd stof en bijna (!) 'als God' gemaakt.

Romeinen 8: 18-30. Het mee-zuchten van de Schepping, de lotsverbondenheid tussen mensen en al wat God schiep.

Liederen

- Liedboek 8a, *Heer, onze Heer hoe heerlijk is*
- Liedboek 742, *Wees geprezen, bron en Schenker (naar het zonnelied van St. Franciscus)*
- Liedboek 823, *Gij hebt, o Vader van dit leven*

- Liedboek 829 *Ik danste die morgen toen de schepping begon*
- Liedboek 176 *Zij zit als een vogel, broedend op het water*
- Liederen en gebeden uit Iona, nr. 45, *De hemel wacht niet*

Overig

- In het liedboek op blz. 28 een mooi gedicht naar Ps8 van Anton Ent.
- Met zijn *Seven Psalms*, mijmert Paul Simon over het wonder van het leven, zoals ook de psalmist doet.

- Luister (samen) naar de ecologische muziek van de Nederlandse componist/violist Tim Kliphuis, zoals bijv. Earth.
- Leestip: Joke van Leeuwen e.a, *Het gras lacht groen. Klimaatgedichten & korte verhalen.* (voor jong en oud) Eke, 2024

Bij Romeinen 8:18-30

In grote lijnen draait de Romeinenbrief van Paulus niet om ecologische kwesties, maar om hoe een gelovige christen geloof kan behouden te midden van lijden. Ondanks de bevrijding van het kwaad door het sterven en opstaan van Christus, is het Koninkrijk nog niet definitief aangebroken. Hoe kunnen we hoop blijven koesteren dat dit nog zal gebeuren?

Eeuwen later confronteert deze brief ons met de uitdaging om hoop te behouden voor de wereld te midden van ecologische rampen. Gezien de sombere voorspellingen van klimaatwetenschappers wordt de vraag naar een goede afloop nog dringender. Hoewel Paulus de hedendaagse ecologische crisis niet voorzag, is zijn boodschap wel relevant voor onze ecologische overdenkingen en vieringen. In Romeinen 8 benadrukt Paulus dat de Geest ons een voorschot geeft op het Gods Koninkrijk van recht en vrede. De Geest geeft ons de innerlijke kracht om meer te lijken op Jezus, in zijn vergevingsgezindheid, volharding en vrede. Door deze waarden (vruchten van de Geest) met elkaar voor te leven, groeit de hoop dat Gods koninkrijk van recht en vrede mogelijk is en zichtbaar zal worden.

God liet zich in de geschiedenis als een bondgenoot zien die ons niet in de steek laat, zelfs niet in de meest hopeloze situaties. Paulus stelt in Rom 8: 19-22 dat niet alleen God, maar ook de hele schepping naar ons kijkt en met ons meeleeft. Er bestaat een verbondenheid tussen mens en schepping, waarbij beiden lijden onder de gevolgen van onevenwichtigheid en ellende. Als de mens een toekomst wil hebben, moet zij een bondgenoot van de schepping worden en handelen in het belang van het leven.

Meer lezen: Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf, *Hemels Groen. Nieuw licht op duurzaamheid als bijbels thema*, Haarlem/Antwerpen 2024.

Doopsgezinden - Duurzaamheid en Vrede

ADS, Singel 454, 1017 AW,
Amsterdam

www.doopsgezinden.nl

duurzamevrede@doopsgezind.nl