

Haagse Vredesbeurs



23 september 2023 | Paleiskerk achter het Noordeinde



Maak kennis met talloze organisaties die zich met vrede bezighouden. Woon een boeiende lezing bij. Doe mee met zingen, mediteren of schilderen. Bekijk de tentoonstelling. Laat je gezicht zien en je stem horen in een workshop.

Je kan komen wanneer je wilt en blijven zo lang je wilt Natuurlijk zijn ook (klein) kinderen van harte welkom. Er is voor hen genoeg te doen.

Zie website Haagsevredesbeurs.nl

Programma

10.30 – 10.45 | **Opening**
Door burgemeester van Zanen en Marie-Lisette Derks van Brahma Kumaris.

Lezingen in de grote zaal:
11.00 – 11.45 | **Manuela Kalsky**
Oprichter NieuwWij en Bijzonder hoogleraar Karen Armstrong Leerstoel
Hoe gaan we met elkaar om?

12.00 – 12.45 | **Fernando Enns**
Hoogleraar Vredesstheologie
Spirituality of peacebuilding

13.45 – 14.30 | **Guido van Leemput**
fractiemedewerker defensie SP
Hoe kunnen we ons verhouden tot de actuele situatie in Oekraïne

14.45 – 15.30 | **Sharief Mohamed**
Voorzitter Moskeebestuur en Ex-gemeenteraadslid
Verbinding in de stad

Workshops:

Vredevol Communiceren
11.00–11.45 en 12.00 – 12.45

Oefenen met de Dialoog,
d.m.v. dialoogtafels
13.45 – 14.30 en 14.45 – 15.30

Mantra zingen
14.45 – 15.30

Vredesmeditatie
15.45– 16.15

** Je kan de hele dag door schilderen en knutselen buiten in de tent. En er is nog veel meer te beleven. Laat je verrassen.*

16.15 – 16.30 | **Sluiting**
Met muziek en ritueel

Je bent van harte welkom!

Toegang gratis



Vrede bouwen, leren, doen...

Wat is het belangrijk dat er een goede sfeer is in de familie.

Wat is het fijn als je in jouw straat goed op kan schieten met de burens.

Wat gaat het werk beter als je op je werk gezien wordt met al je talenten en inzet.

Het is belangrijk dat er in een stad naar elkaar wordt omgezien, dat je je veilig voelt, dat iedereen meetelt.

En vanzelfsprekend is vrede in een land en tussen landen essentieel om de toekomst veilig te stellen voor mens en natuur.

En begint het allemaal niet bij vrede in jezelf?

Vrede doen.

Wat zijn de bouwstenen?

Wat doe je om het te onderhouden?

Wat doe je als je in een conflict zit?

Wat kan je doen om vrede terug te krijgen?

Aanmelden / Lunch

Het is voor ons prettig om te weten of je van plan bent te komen. Weet je dat al? Laat dat dan een weten aan:

haagsevredesbeurs@gmail.com.

Een lunchpakket kost 5 euro. Om voedselverspilling tegen te gaan is het fijn als je ons laat weten of je daar gebruik van wilt maken.



De Haagse Vredesbeurs wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fonds Vredesprojecten, Cor Injafonds, Huisman Vredesfonds en Haagse Verbindende Initiatieven (HVI)