

# Wat een Kat

Gilles Bachelet

*Leminiscaat*



***Thema:  
Humor***

# Voorwerk

## **Wat een Kat**

Gilles Bachelet

*Lemniscaat*

## Thema viering

**Humor**

## Trefwoorden

Humor, kattengedrag, olifant, dommigheid

## Inhoud

De tekenaar van dit boek vertelt en tekent over zijn kat: ze is heel dik, heel lief en heel dom. Als hij niet eet, slaapt hij. Als hij niet slaapt, eet hij. Af en toe neemt hij beweging en zet de hele flat op stelten. Slaapplekjes en toiletgedrag komen aan bod, net als zijn liefde voor andere dieren. Kortom, de tekenaar is dol op zijn kat, ook al beweren sommige mensen dat zijn kat ...een olifant is...

## Rollen/karakters

De verteller en zijn huisdier de olifant waarvan hij denkt dat het een kat is.

## Opmerkingen

Dit is een dolkomisch prentenboek over kattengedrag, vooral omdat een olifant de hoofdrol speelt.

De tekst geeft perfect de beschrijving die een kattenbaasje zou geven van zijn kat. Maar in de tekeningen zien we een olifant dat gedrag vertonen.

Te gek!

Ook kleuters zullen ervan genieten.

Zij beseffen dat de tekst over een echte kat gaat en zullen genieten van de activiteiten van de 'kat'.

De illustrator is er in geslaagd typisch kattengedrag naar een olifant te projecteren.

Het resultaat is humor van de bovenste plank.

Lees-en kijkpret voor kleuters en hun voorlezers!

## Vorbereiding

- ***In de doos***

Een knuffel van een kat of afbeeldingen van katten

- ***Expressie***

Tekenen; We gaan katten tekenen maar dan niet echt.... We gaan net als in het boek andere dieren tekenen maar het mag vooral niet op een kat lijken ;)

# Viering

## 1. Het begin

Zeggen en zingen: 'Wij zijn gekomen'  
en 'Dag vlam'.

## 2. De doos

Een knuffel van een kat, of  
afbeeldingen van katten.

## 3. Verhaal

*Voorlezen van het boek 'Wat een kat'.*

## 4. Gesprekje

Laat de kinderen vooral al tijdens het  
verhaal lachen, want het is natuurlijk  
wel een beetje gek dat die man maar  
blijft denken dat zijn kat een kat is  
terwijl het een olifant is.

## 5. Expressie

A. De kinderen gaan allemaal dieren  
tekenen waarvan we dan tegen  
anderen van zeggen dat we katten  
hebben getekend.

## 6. Gebed

*Lieve God,  
Dat is toch gek  
Een olifant die geen kat is  
Maar wel doet alsof hij een kat is.  
Een man die denkt dat zijn olifant een  
kat is.  
Wij maken soms ook wel eens een  
vergissing maar wat fijn dat we daar  
bij u altijd om mogen lachen.  
Amen*