

Licht in de winter

Max Bolliger, Beatrix Schären

Lemniscaat



Thema: de warmte van het Licht

Voorwerk

Licht in de winter

Max Bolliger & Beatrix Schären

Lemniscaat

(uitverkocht, antiquarisch te vinden)

Thema viering

De warmte van het Licht

Het prentenboek is een klassieke kerstvertelling: er is sprake van een rijke man en een arme herdersjongen. De rijke man weigert de arme jongen in zijn huis, waarna die vertrekt. De man gaat op zoek naar de jongen, komt in nood en vindt, geleid door een ster, de jongen en zijn dieren in een stal, bij de kribbe.

Klassiek is het samengaan van licht en warmte en het kerstkind, in contrast met de koude en gierigheid. Zo komen de geborgenheid bij God en de ethische dimensie van God bij elkaar: er is geborgenheid wanneer zorg voor elkaar een plaats heeft. Licht is pas echt Licht (van God) wanneer er warmte bij komt.

Trefwoorden

Kerstmis, licht, warm/koud

Inhoud

Een man heeft een huis, en veel dieren. Zijn herdersjongen heeft weinig. Wanneer de man de jongen letterlijk in de kou laat staan, gaat deze een grote ster achterna. De dieren volgen hem, want zij horen bij elkaar.

De man mist al zijn dieren en gaat hen zoeken. Hij komt in een sneeuwstorm terecht en roept om hulp. De storm gaat liggen en de man ziet een ster boven een stal. De man gaat naar binnen, vindt de jongen en de dieren. Samen knielen ze voor de kribbe met het kind.

De volgende morgen gaan ze terug naar huis en delen voortaan licht en warmte.

Rollen/karakters

Man: rijk en gierig, komt tot inkeer

Herdersjongen: arm, nieuwsgierig

Dieren: trouw

Kind in de kribbe: reddend

Opmerkingen

De tekst: Korte zinnen, eenvoudige tekst.

Illustraties: Sfeervolle houtsneden met mooi contrast tussen licht en donker. Een wat Oost-Europese sfeer.

De viering is ontworpen als een introductie op Kom-in-de-kring, geschikt om met een (grotendeels) nieuwe groep te beginnen.

Voorbereiding

- **Extra**

Kopieer een persoonlijke uitnodiging voor elk kind (werkblad 1). Kopieer ook voor elk kind een kaarsvlam (werkblad 2, geel papier) en schrijf daar de naam van het kind op (met goudstift). Plak er met een plakbandje een veiligheidsspeld achter. Stuur de uitnodiging met broche ruim van tevoren aan elk kind.

- **In de doos**

Een herderslamp (lantaarntje met kaars).

- **Expressie**

Wc- of keukenrolletjes (min. 1 per kind)

Verf (op schoteltjes oid) en kwasten

Verfschorten (voor elk kind)

Glitters

Kaarsvlammetjes van goudkarton

Schaar

Viering

1. Het begin

Heet alle kinderen hartelijk welkom. Zorg voor reserve-broches.

Zeggen en zingen: 'Wij zijn gekomen' (herhaal dit evt. regel voor regel) en 'Dag vlam'.

Aansteken van de adventskandelaar (drie kaarsen), zingen 'Kijk eens aan' (werkblad 3, track 26 en 27 (instrumentaal) van de CD Kom in de kring).

2. De doos

In de doos zit een speciale kandelaar, een lantaarntje zoals herders dat gebruiken. Herder passen op de dieren – schapen of geiten, buiten. Een herderslamp is daarom dicht, zodat de kaars niet gauw uitgaat, buiten in de wind. Probeer maar eens: uitblazen gaat ook niet zo makkelijk. Laat de kinderen ook (voorzichtig) voelen (gebruik de herderslamp, niet de gewone kaarsen). Is de kaars warm? Geeft hij genoeg warmte als het buiten koud is? Wat heb je dan (nog meer) nodig? (warme jas, vuur)

3. Verhaal

Voorlezen: *Licht in de winter*

4. Expressie

Kaars maken

Maak een voorbeeld en laat dat zien.

De kinderen doen verfschorten voor.

Deel wc-rollen (keukenrol kan ook) uit, zet de namen van de kinderen in de rol (binnenkant).

Zet verf (in schoteltjes of lage bakjes) en kwasten op tafel.

Laat de kinderen hun rollen verven.

Strooi (evt.) wat glitter in de nog natte verf.

Om de kaarsen een beetje droger te krijgen kan een föhn goede diensten bewijzen. Knip twee inkepingen in de bovenkant van de rol. Steek hier een kaarsvlam in. Poets de kinderen schoon.

Zet de kaarsen bij elkaar.

Een alternatief kan zijn (als de kinderen wat groter zijn) om bestaande kaarsen te versieren met gekleurde kneedwas.

5. Gebed

Lieve God

Een kaars is licht en warm.
Dat is fijn.

Mama en papa zijn lief voor mij.
Dat is ook warm.

En God,
jij bent ook Licht
en Warm
en Lief.

Help je mij een beetje
om ook lief en licht en warm te zijn?

Amen

Werkblad 1 - uitnodiging

Beste

In de Singelkerk staat iets klaar.

Voor jou staat er een stoeltje.

En er is ook een tafel met een mooie lap. Daarop staan een kaars en een bloem en een doos. In die doos zit iets verstopt.

We zullen het zien.

We gaan samen zingen: "Dag vlam, dag bloem". En dan steken we de kaars aan. Voor jou zit al een kaarsvlammetje in deze envelop. Jouw naam staat erop. Die mag je zondag op je trui doen. Er zit een speld aan vast.



Er is ook een mooi prentenboek. Daar lezen we uit voor. Als dat klaar is, gaan we iets maken, iets zingen of een spel doen.

Kom je zondag ook met je kaarsvlammetje? Misschien is er wel een kaars die daar precies bij past.

Dag, tot zondag 11 december.

Om half elf beginnen we.

Groetjes van
Nilke, Natascha en Annemieke

Werkblad 2 - kaarsvlammen



Werkblad 3- Kijk eens aan

Kijk eens aan

tekst: Hanna Lam
muziek: Barbara Zwaal

Bij de eerste kaars

Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het eer-ste kaars-je aan.

Bij de tweede kaars

Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het twee-de kaars-je aan.

Bij de derde kaars

Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het der-de kaars-je aan.

Bij de vierde kaars

Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het vier-de kaars-je aan.

Bij alle kaarsen

Kijk eens aan, kijk eens aan. Nu zijn al-le kaars-jes aan.

Want het kerst-feest is ge-ko-men, feest waar-van wij al-len dro-men.

En de lief-de o-ver-wint, door het won-der van dit kind.