

Ik wil die!

Imme Dros/ Harry Geelen

Van Holkema & Warendorf



Thema:

Eigenwijs

Voorwerk

Ik wil die!
Imme Dros/ Harry Geelen
Van Holkema & Warendorf
ISBN 9 026 912 536

Thema viering

Eigenwijs!

Trefwoorden

Eigenwijs!

Inhoud

De oude schoenen van Ella zijn niet mooi meer. Ze mag nieuwe. En ze weet al welke ze wil. Die! Ella krijgt haar nieuwe schoenen. Maar zijn ze niet een beetje te klein?

Rollen/karakters

Ella; eigenwijs, mamma; onzeker, juffrouw; boos en ongeduldig, oma.

Opmerkingen

Een prachtig prentenboek waarin een vastbesloten peuter samen met haar moeder schoenen gaat kopen. Na veel gezeur krijgt Ella haar, te kleine, schoenen. Maar ja, ze wil die!! Tijdens de reis naar oma begint de voetenellende. Heel subtiel wordt het toenemen van de pijn beschreven en getekend. De nieuwe schoenen verdwijnen in een kast en Ella krijgt te zijner tijd wel nieuwe. Tekst en illustraties vullen elkaar uitstekend

aan. De in stevige streken neergezette waterverfprenten zijn uiterst sfeervol.

Vorbereiding

- **In de doos**

Een paar (nieuwe) kinderschoenen.

- **Expressie**

Schoenen ontwerpen: Trek een schoen van een kind om op een groot stuk papier en laat de kinderen zelf verzinnen hoe de schoen eruit moet zien.



Viering

1. Het begin

Zeggen en zingen: 'Wij zijn gekomen' en 'Dag vlam'.

2. De doos

Hé, wat zijn dat? Schoenen? Zou ik die passen? Nee?? Waarom niet? Wie zou ze wel passen?

In het boek wat we nu gaan lezen krijgt Ella nieuwe schoenen....

3. Verhaal

Voorlezen van het prentenboek 'Ik wil die!'

4. Gesprekje

Wat ging de moeder van Ella kopen voor haar? Waar ging ze die nieuwe schoenen kopen? Wist Ella al welke schoenen ze wilde? Ging zo ook nog andere schoenen passen? Welke koos Ella? Wat gebeurde erna?

5. Expressie

A. Schoenen ontwerpen.

6. Gebed

Lieve God,

*Dank U wel
dat we weer met de kinderen
bij U in de kring mogen komen.
Dank U wel
voor het mooie boek.
Dank U wel
dat ook wij net als Ella
af en toe nieuwe schoenen krijgen.
Dank u wel
dat u bij ons bent
bij het passen
en als wij op die nieuwe schoenen
de wijde wereld in mogen trekken.
Wees bij ons
als wij op stap
gaan in de wereld.
Dank daarvoor.
Amen.*