

Sint-Maarten en het beertje

Antonie Schneider en Maja Dusíková

De Vier Windstreken



***Thema:
Sint-Maarten***

Voorwerk

Sint Maarten en het beertje

Antonie Schneider en Maja Dusíková
De Vier Windstreken

Thema viering

Sint Maarten

In met name het noorden van Nederland viert men 11 november Sint Maarten. Kinderen gaan met lichtjes langs de huizen. Zingend appelleren zij aan de vrijgevigheid van mensen. Sint-Maarten is een populaire heilige in Nederland. Aan hem zijn vele kerken gewijd, zoals bijvoorbeeld de Domkerk in Utrecht en de Martinikerk in Groningen. Een heilige is geen sprookjesfiguur, geen brave Hendrik, geen bijzonder zoet of vroom gelovige. Een heilige is een mens van vlees en bloed, die door het leven dat hij of zij leidt het beeld van Christus, zoals dat uit de evangeliën bekend is, doet oplichten. Het meest bekende verhaal van Sint Maarten is dat over zijn mantel die hij deelt met een bedelaar. Aan het eind van het prentenboek waarin we kennismaken met deze legende, geeft het beertje zijn lampion weg aan een verdrietig jongetje. Een groots gebaar!

Trefwoorden

Sint-Maarten, geven, krijgen, helpen, zorgen voor elkaar.

Inhoud

Als op 11 november het Sint-Maartensspel wordt opgevoerd, lopen Marieke en haar beertje met een lantaarn zingend door de stad. Opeens

zien ze in de sneeuw een arme man met blote armen zitten. Sint-Maarten geeft de man de helft van zijn mantel. Onderweg komen ze een jongetje tegen dat huilt omdat hij zijn lantaarn kwijt is. Veelbetekenend kijkt Sint-Maarten het beertje aan tot deze begrijpt dat hij zijn lantaarn zou kunnen geven. Als hij dat doet is het jongetje gelukkig en Marieke heel tevreden over het beertje en zingend lopen ze naar huis. In eenvoudige bewoordingen wordt dit verhaal verteld. De teddybeer van het meisje ziet er uit als een speelgoedbeer, maar denkt en spreekt als een kind.

Rollen/karakters

Het beertje: via de knuffelbeer van Marieke maken we kennis met het Sint Maartenspel. Goed voorbeeld doet goed volgen; het beertje gaat ook delen.

Marieke: is bekend met het Sint-Maartengebeuren. Als een moeder wijdt zij het beertje in.

Opmerkingen

De sfeervolle illustraties in warme tinten zijn paginagroot, meestal over twee bladzijden. Gedrukt in duidelijke letter. Achterin het boek de tekst van het liedje met muziekschrift. Dit prentenboek leent zich goed om samen te lezen, vooral in die streken waar dit feest gevierd wordt.

Vorbereiding

- **In de doos**
Een knuffelbeer

- **Expressie**

Een lampje maken. De kinderen gaan met gescheurd vliegerpapier en behangplaksel een glazenpotje versieren. Later kan daar thuis met een ijzerdraadje een lampion van gemaakt worden of met een waxinelichtje erin een leuke lantaarntje.



Viering

1. Het begin

Zeggen en zingen: 'Wij zijn gekomen'
en 'Dag vlam'.

2. De doos

Elf november! Bij wie gaat er een
lichtje op als ik zeg 11 november?
Laat de kinderen reageren.

Er is ook een liedje van. (Eventueel
zingen op de melodie van daar was
laatst een meisje loos.... 11 november
is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn
lichtje, 11 november is de dag, dat
mijn lichtje branden mag.)

Wweet je niks van het verhaal van Sint
Maarten? Geeft niks hoor wat het
beertje in dit verhaal weet er ook
nergens van.

Nog niet, maar dat duurt niet lang
mee, luister maar....

3. Verhaal

Voorlezen Sint Maarten en het beertje.

4. Gesprekje

Wat leerde het beertje in het verhaal?

5. Expressie

Lampjes maken.

6. Gebed

*God,
Lang geleden in de nacht
Toen Sint Maarten zijn mantel gaf
aan een ander zonder geld
werd Sint Maarten
opeens een held.*

*Elf november is de dag
Dat mijn lichtje
weer branden mag
voor Sint Maarten die toedeed
wat de mensheid
weleens vergeet.*

*Okay,
het is een goed idee
om samen te gaan delen,
iedereen doet mee.
Het is een goed idee
om samen te gaan werken
en iedereen doet mee.
Amen*