

# De lieve BOZE wolf

Julie Blind & Michaël Derullieux

*Clavis*



***Thema:  
Geven***

# Voorwerk

## De lieve **BOZE** wolf

Julie Bind & Michaël Derullieux

*Clavis*

## Thema viering

Geven

## Trefwoorden

Honger, boze wolf, angstig, koud, bang, lekkere geuren

## Inhoud

Dit verhaal gaat over een grote, goede boze wolf. Hij heeft een gezin met twee kinderen en die hebben honger. Papa Wolf gaat de koude winternacht in, op zoek naar eten. Al gauw heeft hij een konijn te pakken. 'Eet mij niet op,' smeekt het konijn, 'ik ben zelf op zoek naar eten voor mijn baby's.' En de wolf laat het konijn leven. Daarna ontmoet de wolf een geitje en een rendier. 'Eet ons toch niet op,' smeken ze. En de wolf eet hen niet op. Uiteindelijk komt de wolf de bakker tegen. Die slaat van angst op de vlucht. De wolf neemt zo veel lekkers mee als hij dragen kan (en betaalt de bakker, natuurlijk). Op de terugweg deelt hij brood en gebak met de andere dieren. Ook zijn eigen kinderen zijn heel blij met de vangst van papa Wolf. Hij is immers de grote boze wolf!

Een grappig, winters (kerst) verhaal met mooie illustraties, dat laat zien dat 'geven' een bijzondere eigenschap is.

## Rollen/karakters

De vader wolf, zegt wel dat hij een boze wolf is, maar eigenlijk is hij gewoon een vriendelijke, eerlijke en lieve wolf.

## Opmerkingen

Op een koude nacht wordt de grote, boze wolf wakker gemaakt door zijn kinderen, ze hebben honger. Tegen zijn zin gaat vader wolf eten zoeken. Al gauw komt hij een mals konijntje tegen maar als de wolf hem wil meenemen schreeuwt het konijn dat hij niet meer voor zijn kindjes kan zorgen als de wolf hem verslindt. De wolf zwicht en laat het konijn gaan. Ook het geitje en het rendier smeken wolf hen te laten leven en wolf eet ze niet op. Als het licht wordt, bereikt een smakelijke geur zijn neus. In de bakkerij vult wolf zijn zak met taart, brood en koek en laat keurig geld achter. Op de terugweg deelt wolf zijn buit en vertelt thuis natuurlijk dat hij de bakker verslonden heeft: hij is immers de grote boze wolf.

Grappig prentenboek dat speelt met het cliché van de boze wolf. De prenten, pentekeningen ingekleurd met waterverf en krijt, zijn rijk aan kleur en expressie. Ze passen goed bij de tekst, die is gedrukt in verschillende lettertypes. Het geheel is vol humor: de valse wolf heeft een groot hart, wat tot frustratie leidt: 'Ik bén helemaal niet vriendelijk! Ik ben de boze wolf!' Eva Kramer

# Voorbereiding

- ***In de doos***

Een vers gebakken broodje, wat nog zo lekker ruimt.....

- ***Expressie***

Er is niks leuker dan iemand anders iets geven. De kinderen gaan na de dienst snoepjes uitdelen. Hiervoor gebruik je aluminium folie. Knip van tevoren het aluminium folie al in kleine vierkantjes. Koop kleine snoepjes, denk aan pepermuntjes en pak deze samen met de kinderen in.

# Viering

## 1. Het begin

Zeggen en zingen "Wij zijn gekomen...." en "Dag vlam...."

## 2. De doos

Doe een vers gebakken broodje in de doos met een theedoek erover heen. Laat de kinderen er aan ruiken. Kunnen ze zeggen wat het is?

## 3. Verhaal

*Lees het verhaal van de lieve BOZE wolf voor.*

## 4. Gesprekje

Laat de kinderen vrij reageren. Waarschijnlijk zullen kinderen wel reageren of deze (lieve) boze wolf en hem vergelijken met andere wolven uit verhalen die ze kennen.

## 5. Expressie

- A. Omdat er niks leuker is dan dalen. Gaan de kinderen kleine snoepjes inpakken en deze aan het eind van de dienst uitdelen.

## 6. Gebed

*Lieve God,  
Soms komen we mensen in ons leven tegen die ons verrassen.  
Misschien geven ze je ineens een knuffel  
Misschien krijg je iets bijzonders van iemand die je niet kent  
Of maakt de buschauffeur een onverwachte grap wanneer je de bus instapt.  
Er kunnen dus onverwacht leuke dingen gebeuren.  
Wilt u ervoor zorgen dat wij ook af en toe een ander kunnen verrassen met een knuffel  
of een onverwacht cadeautje  
of een grap.  
Iets geven is heel erg fijn hebben we vandaag geleerd.  
We willen graag blijven geven, helpt u daar mee?  
Amen*

# Werkblad 1