

Een eerlijke wereld

(Samen beleven)

Als we het hebben over een wereld van verschil, moeten we het hebben over fairtrade. Zo maak je écht een wereld van verschil voor iemand. Het verschil tussen uitgebuit worden of eerlijk betaald worden, het verschil tussen je kind aan het werk moeten zetten of naar school mogen laten gaan, het verschil tussen voor iemand werken of je eigen grond bezitten.

Dus, is uw gemeente al een fair trade gemeente? Binnen de kerk en andere religieuze huizen is solidariteit een terugkerend thema. Dat betekent niet alleen zorgen voor mensen hier, maar ook zorgen voor mensen aan de andere kant van de wereld. Dat kan door te kiezen voor fairtrade producten. Kies je voor fairtrade, dan zorg je dat boeren en producenten in productielanden zelf kunnen investeren in hun toekomst. Via fairtrade kunnen zij eten, huisvesting, scholing, kleding en gezondheidszorg betalen.

De vraag is: wat is er allemaal fairtrade? Daar gaan we hier mee aan de slag: Wat zit er in de zakjes?

Je mag voelen, ruiken, schudden, máár niet de tasjes openen! Ja, je moet eerlijk spelen.

Vul het formulier in met je beste gokjes. Aan het einde kijken we wie het beste door heeft welke eerlijke producent in deze tasjes zitten, wint fairtrade prijzen!

**FAIRTRADE
GEMEENTE**

De wereld op zijn kop

(Samen ontdekken)

Eerste indrukken, je komt er niet omheen. Hoe iemand er uit ziet, hoe zij zich kleedt, hoe hij er bij staat, hoe die klinkt. Hoe wij de mensen om ons heen zien heeft veel invloed op hoe wij over ze denken. En hoe denk jij over jezelf?

Je staat voor een lachspiegel en opeens staat je wereld op z'n kop! Wat is je neus groot, wat zijn je ogen klein! Je bent zo een heel anders mens.

Kijk in onze mooie spiegel en teken jezelf zoals je nu bent.

Nu de moeilijke vraag: is deze persoon in de spiegel en in je tekening een ander persoon dan jij? Is deze nieuwe jij slimmer, moediger, lelijker of ondeugender? Wat zou deze andere jij anders doen?

Schrijf naast je tekening op hoe jij over deze nieuwe jij denkt!



Jouw verhaal van de wereld

(Samen vieren)

Normaal bij Kliederkerk heb je wat langer te tijd. Tijd om te ontdekken, te spelen, maar ook tijd voor een viering. Een lied, een gesprek en een verhaal.

Dit verhaal gaan we nu echter zelf bedenken. Voor je staan 3 doosjes van Story Cubes. Kies eerst welk genre je kiest: algemeen, oudheid of helden. In ieder doosje zitten negen dobbelstenen.

Met de dobbelstenen dobbel je. Je krijgt nu je verhaal elementen in de vorm van symbolen. Het wordt een verhaal van misschien een nieuwe wereld, misschien verhaal van onze wereld, misschien een verhaal van de Doopsgezinden in de wereld.

Er is maar één regel: er zijn geen foute antwoorden. Laat je creativiteit dus de vrije loop. Waar gaat jouw verhaal over? Wat vind jij belangrijk om te vertellen?

We horen het graag!

Een nieuwe wereld

(Samen bouwen)

Voor je ligt een leeg vel. Nee! Voor je ligt lege wereld. Dit is jouw stad, dorp of gehucht. Wat komt er in jouw wereld? Dit is écht een opdracht voor samen, dus benodigheden: een paar mensen om mee samen te werken.

Bedenk eerst:

Wat heeft jouw wereld nodig? Scholen, ziekenhuizen, fastfoodketens, huizen, tuinen, bossen, parken, sportvelden, rechtbanken, groenteman, kerken, synagogen, moskeeën, vliegvelden, buslijnen, concertgebouwen, kinderboerderij, koekjesfabriek, slager, straten... Misschien absoluut iets anders, misschien andere dingen ábsólúút niet! (Kom op zeg, je denkt toch niet dat wij enkel goede voorstellen doen?)

Bedenk je dan waar alles moet zijn. Wat staat er in het midden? Hoe zijn dingen verdeeld? Wie mag waar wonen? Hoe is alles bereikbaar? Met de bus, de auto, de fiets, lopend? Heb je ook een zebrapad en een stoep?

Als je de wereld bouwt, wat is er dan belangrijk? Maar, zoals we al zeiden: dit moet je echt samen doen. Wat vind jij belangrijk, maar de ander niet? Waarom staat bij jou het park in het midden, maar bij de ander de school? Hoe bouwen we samen onze wereld?