

Acrostic Poem by Olivia

Messy fun

Everyone is welcome

Stories from the Bible

Singing and dancing

Young and old

Caring for others

Helping and learning

Up for a challenge

Respect and love

Children explore

Here together

Olivia. Aged 8 years Toll Bar with Prescot URC Messy Church

Hey jij!

Je hebt een Kliederkerk tasje bemachtigd, gefeliciteerd! Niet alleen zit er allemaal fairtrade lekkers in, heerlijk en eerlijk, maar ook informatie over Kliederkerk.

In Aalsmeer beleven wij sinds 12 maart 2016 Kliederkerk. Als je het zo op papier ziet, al 6 jaar kliederen... Wow! Graag delen wij wat wij hebben geleerd en gaan we proberen iedereen te overtuigen dat jullie ook willen gaan kliederen.

Dit boekje is voor een deel gebaseerd op de brochure van de PKN over Kliederkerk. Zij hebben de website www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk. Het is een handige site om te bekijken, en het je eigen maken. Onze ervaring is dat sommige thema's goed aansluiten, andere thema's toch anders aangepakt worden in de Doopsgezinde gemeentes. Je kan je bij hen aanmelden, dat heeft voordelen, zoals een groep om in te delen, een leuk welkomspakket en je bent online te vinden via kerkzoeker onder het kopje Kliederkerk. (Het logo op de voorkant is ook van de PKN. Dit is het oude logo, het nieuwe is hier afgedrukt. Stiekem vinden wij het oude leuker, niet doorvertellen he?)



Er was eens... Messy Church

Kliederkerk is geïnspireerd door en werkt samen met het Engelse Messy Church en maakt zo deel uit van een wereldwijde 'messy family'. Niet netjes recht zitten in de kerkbanken, omarmen dat iedereen's leven wel eens een beetje messy is en dat we daar juist van leren. Van Sydney tot Los Angeles en van Kaapstad tot Stockholm zijn zo'n 4000 lokale vormen van Messy Church te vinden.



Zie voor meer informatie: messychurch.org.uk en churcharmy.org/playfullyserious

Wat is kliederkerk?

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de Bijbelverhalen ontdekken. Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons ontmoeten. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er staat een (Bijbel)verhaal centraal en de aanpak is creatief. Er is veel aandacht voor gezinnen met kinderen en er worden veel rand- en buitenkerkelijken bij betrokken.

Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezins-

activiteiten met Bijbel en geloof. En helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten. Bijvoorbeeld een aantal kerken in een dorp die samen drie keer per jaar een kliederkerk organiseren waar zestig gezinnen op afkomen, of een gemeente die zes keer per jaar in plaats van een gewone kerkdienst een kliederkerk organiseert. Maar ook pioniersplekken waar rond kliederkerk een heel nieuwe geloofsgemeenschap ontstaat.

In Aalsmeer hebben we Kliederkerk met Palmпасen, Oogstfeest en Kerst, zijn we aanwezig op het Kinderplein van de Bazar en maken we een “thuis-klieder” pakket voor de zomer. Voor Palmпасen en het Oogstfeest geven we de kinderen ook zo'n pakket mee óf krijgen ze 'm thuisgestuurd. Lees verder over het pakket onder het hoofdstukje “Thuis Kliederen”.



Zelf aan de slag

In principe allemaal leuk, maar hoe begin je hieraan?

- 1) Het begint bij een iemand die het ziet zitten. Die denkt “dat past bij ons!” Dat kan jij dus zijn.
- 2) Je verzamelt een kliederkerkkernteam. Dit is een kleine groep: 3-5 mensen. Samen bereid je de bijeenkomst voor, zij weten samen de ins en outs van een dag. Daar omheen heb je vaak nog meer aanwezigen op de dag die helpen.
- 3) Een visie. Ga met je kernteam zitten. Praat over welke boodschap je wil delen. PKN stelt altijd een Bijbelverhaal centraal, wij bij de DGAalsmeer kiezen nog wel eens voor een breder thema (Nu: geef je zomer kleur!). Bedenk hoe je mensen wil benaderen. Bedenk hoe vaak je het wil doen. Bedenk of je het in de kerk wil, of juist in een andere zaal.
- 4) Draagvlak is ook belangrijk. De kerkenraad, de predikant, de jeugdraad of jeugdwerkers, een paar van de ouders/grootouders, maak ze enthousiast. Maak ze ambassadeurs. Ken je een goede schrijver? Vraag of diegene even kan helpen met je tekst bekijken, dan zijn ze gelijk betrokken. Draagvlak moet ook buiten de kerkdeuren gecreeerd worden!



Een kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Samen ontdekken

Samen op creatieve wijze een verhaal ontdekken. Per kliederkerk kan het vormgeven van dit deel verschillen. Zo zijn er kliederkerken die ervoor kiezen ongeveer vier workshops aan te bieden die elk wat meer tijd innemen of andere kliederkerken die tien diverse verwerkingsvormen aanbieden. Om te zorgen dat echt iedereen kan ontdekken, zijn de volgende vragen en tips leidend:

- Zijn de verwerkingsactiviteiten aansprekend voor alle doelgroepen? (o t/m 12 jaar, jongeren en ook voor volwassenen).
- Is er een diversiteit aan soorten activiteiten, bijvoorbeeld: knutselen, iets met eten, iets competitiefs, een spel, gebedsvorm of puzzel, iets individueels of met een groep, enzovoort.
- Is bij alle activiteiten duidelijk wat de link naar het verhaal is?

Samen vieren

Dit tweede deel duurt ongeveer een kwartier tot twintig minuten. Het ontdekte verhaal komt altijd terug in de viering. Hier krijgen elementen als gebed en lied een plek. Het kan zijn dat het bijbelverhaal wordt verteld n.a.v. wat er tijdens het 'Samen ontdekken' is gemaakt.

Samen eten

Bij kliederkerk is samen eten belangrijk. Het is een natuurlijk moment waarin je elkaar beter leert kennen. Bovendien geven deelnemers aan dat het voelt als een uitje voor iedereen als ze een keer niet hoeven te koken.



Visie

Als een echte profeet visie ontwikkelen.

Een paar kernwaarden van Kliederkerk/Messy Church

Het is intergeneratief. We leren meer van elkaar als we samenwerken. Zoals een kind denkt, zoals een oudere denkt, dat is allemaal uitdagend. Iedereen mag zich thuis voelen én iedereen mag gehoord worden. Samen hebben we de beste gesprekken!

Een verhaal staat centraal. Dit is vaak een Bijbelverhaal, maar bij ons ook soms meer een breed concept. Het oogstfeest legt de nadruk op de schepping, gaat op die manier aan de slag. Alle activiteiten hebben iets te maken met het thema.

Het gaat om elkaar ontmoeten. Je zet niet de activiteiten neer en gaat dan op je handen zitten. Je wil juist mooie gesprekken hebben. Relaties opbouwen, elkaar leren kennen, en in openheid groeien.

Context, context, context! Wat werkt in Aalsmeer werkt niet in Almere, welke dag goed past, welke activiteiten handig zijn, of je wel of geen maaltijd doet aan het einde, etc. Maak het je eigen feestje!

Het is een activiteit voor mensen van buiten. Het is fijn als gemeenteleden komen, ze zijn meer dan welkom. Maarrrr Kliederkerk is gericht naar buiten. Naar de zonen en dochters van gemeenteleden die er iets mee hebben maar toch niet echt. Voor de buurvrouw die absoluut niks met de kerk heeft, juist zij is de persoon die zich helemaal mag herkennen in je bijeenkomst.

Mensen benaderen

Dit is een spannende, dat snappen we. Onze tips:

- 1) Begin met enthousiaste ambassadeurs. Hoe leuk jij ook kan vertellen, het is toch beter door een bezoeker te laten vertellen.
- 2) Gebruik lokale media. Het suffertje, de radio, het mededelingenbord van de supermarkt, alles is je podium.
- 3) Gebruik social media en de mail. Op facebook kan je een evenement aanmaken, dan kunnen ze ook zien wie ook komt!
- 4) Zorg dat mensen helpen. Wie schenkt de thee of de limonade? Wie kan helpen met de knutsels? Mensen zijn graag behulpzaam, zowel jong als oud!

Thuis Kliederen

In Aalsmeer voegen we sinds de Corona lockdowns iets nieuws toe aan ons repertoire. We hebben tasjes of enveloppen om thuis te kliederen. Hierin zit een boekje, met een welkomswordje, een verhaal, een gedicht, een puzzel, een spelletje en de uitleg wat er verder nog allemaal te vinden is. Verder is de envelop of tas gevuld met van alles. Bakken met Palmpasen, een Kerststalletje bouwen, gelukspoppetjes voor de Zomertasjes, een memory spel voor het Oogstfeest, bedenk het maar. We vragen altijd of ze foto's kunnen sturen, dit is altijd leuk om te ontvangen! Hier zien jullie Ella en Rita, aan de slag met opa Joost met het kersttasje.



Wielen uitvinden



Jullie kennen de uitdrukking, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. Daarom hier wat van onze geheime tips, sssstt! Niet doorvertellen!

Wat onze groep altijd leuk vindt, is een speurtocht. Dit is een goede manier om het gebouw te leren kennen, je er thuis te voelen en het op deze manier ook op te eisen voor de groep die komt Kliederkerken. Je thuis voelen is een essentieel iets.

Een van de jongeren had kritiek op onze speurtocht. Daarom is hij lid geworden van het kernteam, want als hij dacht dat hij het beter kon, moest hij het maar zelf doen! Dat heeft hij jaren gedaan, tot hij naar de universiteit ging.

Combineer het met de zondagsschool en andere kerkactiviteiten. Jaja, we zeiden eerder: het is voor mensen van buiten. Maar als je enthousiaste kinderen hebt bij de een, nodig ze uit bij de ander. Heb je enthousiaste grote mensen, nodig ze uit voor een gespreksgroep. Het is niet de bedoeling om te gaan bekeren, maar wel om mensen zich thuis te laten voelen.

Een van de activiteiten bij Kliederkerk is samen eten. Dit werkte in Aalsmeer niet. Gewoon niet. Aalsmeeders eten thuis, met het gezin. Misschien zijn ze te druk, misschien is het een belangrijk iets om met het gezin te doen. Het is een onderdeel, maar wij hebben het afgeschaft.

Je wil bij de viering interactie krijgen. Kent iemand een lied? Wat hebben ze geleerd? Leg hier ook nadruk op de volwassenen. De kinderen antwoorden graag, zingen een liedje, vertellen een verhaal. De grote mensen... Die hebben soms een duwtje nodig..!

Nogmaals: niet het wiel opnieuw uitvinden. Er zijn volledige werkvormen uitgewerkt door de PKN, er is een facebookgroep, er zijn pintrest pagina's, you name it, they got it! Kijk wat er bij jou past, wat er aangepast moet worden, maar ga vooral ook goed lenen. Wij delen ook altijd graag, dus neem vooral contact met ons op (dit kan met Franka Riesmeijer via franka@dgaalsmeer.nl)

En de belangrijkste tip: ga aan de slag! Ja, het gaat een keer in het water vallen (zoals die keer dat wij toevallig Kliederkerk hadden gepland op de warmste dag van het jaar. Niemand kwam... Helemaal niemand...!), sommige opdrachten liggen onaangeraakt klaar, soms heb je een paashaas en een paasinguin omdat je maar een konijnenpak hebt, maar ga gewoon aan de slag. Het is zo leuk en belonend!





Ezeltje prik, behalve dan dat je voor Palmпасen niet de staart, maar Jezus op de ezel prikt. Daarna in de viering het verhaal van hoe Jezus op de ezel naar Jeruzalem reed.

Wij wensen jullie heel veel Kliederplezier! Wil je meer weten? Neem dan contact op met Franka via franka@dgaalsmeer.nl of 06-48630497!

Een kliederige groet,

Zr. Miekje Hoffscholte en zr. Franka Riesmeijer