

Kliederkerk

14 november 10.00
in de Arboretumkerk

Vragen:

jeugdwerk@arboretumkerk@gmail.com

Opgeven:

secretaris@arboretumkerk.nl

Wat kun je doen?

- > Klieder je eigen beeld
- > Bak koekjes om te verleiden/verzoenen
- > Onderga een totale make over
- > Gooi je woede eruit

Wie is
de ware
Jacob?

vrijzinnig op weg
Arboretumkerk

Samen vieren

Introductiemuziek: is het echt waar wat ik zeg? (liedjesbijbel lied8)

https://www.youtube.com/watch?v=bpZEcUg_2BI

Decor



Verhaal

Verhaal wordt verteld dmv een kort toneelstukje. Het is een soort wie van de vier show met een presentatrice en 4x Jacob

Tekst

P: presentatrice

J: Jacob

Decor: er is een scherm waar Jacob zich achter kan verkleeden.

P: Welkom allemaal. Fijn dat jullie gekomen zijn. Vandaag gaan wij op zoek naar de ware Jacob. Misschien hebben jullie wel al wat gehoord over Jacob in de kinderkringen of in de Kerk. Dat is mooi. Want we kunnen alle informatie gebruiken. Laten we snel beginnen. En dan hebben we hier..... de eerste Jacob.

Jacob: komt op

P: Dag Jacob, wat zie jij er bijzonder uit....echt een heel bijzondere outfit. Vinden jullie dat ook niet? En je ruikt ook al zo bijzonder... Nou je maakt me wel heel nieuwsgierig. Kun je iets meer over jezelf vertellen? En misschien ook waarom je er zo bijzonder uitziet?

J: Ja ik zie er inderdaad bijzonder uit hè, dit is een dierenvel om mijn arm heen. Ik heb namelijk iets heel slims gedaan, al zeg ik het zelf. Mijn grote broer Ezau is in het veld aan het jagen, en ik bleef thuis. Onze vader Izak is blind en hij wil graag zijn zegen en al zijn bezit geven aan zijn oudste zoon. Ezau, mijn broer, is zijn oudste zoon, maarja – ik zou ook wel graag rijk willen zijn en de zegen van mijn vader krijgen.

J: Ik zal jullie vertellen wat ik gedaan heb; ik heb net mijn vader voor de gek gehouden! Het was zo spannend! Ik deed alsof ik Ezau was. Ik praatte expres erg laag en omdat Ezau zulke harige armen heeft, heb ik dit dierenvel gebruikt om mijn vader voor de gek gehouden. Ik vroeg om de zegen! En het is gelukt! Ik heb heel duidelijk gehoord dat ik nu het huis, alle dieren en al het goud krijg – niet Ezau! Ah is ben zo slim – Ezau zal vast verbaasd zijn als hij terug thuiskomt!

Jacob gaat af

P: Poe eh wat een verhaal! Het is wel heel stoer maar toch ook wel stout. Wat vinden jullie hier nu van? Zou dit nu wel goed gaan?

Pres vraagt nog even door aan kinderen

P: Nou laten we gauw naar de volgende Jacob gaan. Jacob waar ben je?

Jacob komt aansloffen en gaat met zijn hoofd op een steen liggen

P: Oh jeee, wat is hier aan de hand? Wat is er met jou gebeurd? Wie ben jij nu?

J: Hmm, ik wil er liever niet te veel over praten, ik voel me namelijk ontzettend stom. Ik ben zo verdrietig. Ik ben weggegaan van huis. Ezau en onze vader Izak zijn erachter gekomen dat ik vader voor de gek gehouden heb. Ze waren woedend. Ezau wou mij doden

J: Ik ben op de vlucht. Ik heb net afscheid genomen van mijn oude vader. Ik denk dat ik hem nooit meer zie. Ik ben zo verdrietig, en bang voor Ezau, en ik ben zo moe. Ik heb geen huis om in te slapen. Deze steen is nu mijn kussen.

P: Nou volgens mij ben je hartstikke moe. Ga maar lekker slapen want dat heb je wel nodig. Weet je zeker dat je met je hoofd op die steen wil liggen?

Jacob gaat slapen.

P: nou jongens en meisjes dit is wel een hele verdrietige Jacob. Ik hoop maar dat hij goed slaapt want dat heeft hij nodig. Hoe zal dit aflopen? Wat denken jullie?

Jacob wordt wakker

J: ongelofelijk, ik voel me herboren. Ik heb de hemel gezien... Ik had een hele, hele bijzondere droom!!

Jacob gaat af

P: Nou dat klinkt alsof hij goed geslapen heeft! Wat zou hij gedroomd hebben? Hebben jullie een idee? Iemand van de volwassenen een idee?

Pres vraagt nog even door aan de kinderen

P: Hoe zou het met de volgende Jacob gaan? Jacob! Jacob!

Jacob komt aan met aan elke kant een vrouw. Gearmd. Brede glimlach

P: zo te zien lacht het leven je toe Jacob. Vertel iets meer over jezelf. Wie ben jij nu?

J: Ach ja – ik ben een groot succes! Ik heb niets te klagen hoor, ik wil jullie graag voorstellen aan mijn vrouwen. Ik ben rijk en ik heb hard gewerkt voor mijn vrouw Rachel. (Niet doorvertellen, maar zij is wel mijn favoriet!) Lea, Rachel en ik hebben al veel kinderen, dat maakt mij een rijk man.

J: Ja, er was wel een mix up tijdens mijn eerste huwelijk. Geintje van mijn schoonvader. Zonder dat ik het doorhad trouwde ik met Lea ipv Rachel. Maar nu is alles goed.

P: nou super bedankt Jacob dat je je verhaal met ons wilde delen.

Jacob met vrouwen af

P: zo dat is eigenlijk wel grappig dat Jacob nu zelf voor de gek werd gehouden. Wat zou Lea daar nu van gevonden hebben?

Pres vraagt nog even door aan de kinderen

P: En dan is het nu tijd voor onze laatste Jacob. Jacob laat je maar zien!

Jacob komt hinkend op vol van adrenaline en bezweet

P: Jacob! Wat is er met jou gebeurd? Je hinkt en je bent helemaal bezweet maar je ziet er.....je ziet eruit alsof je gewonnen hebt. Vertel, wat is er gebeurd? Wie ben jij?

J: Wow, dit was zo heftig. Ik was alleen naar de andere kant van de rivier gegaan en middenin de nacht heb ik lang gevochten en geworsteld. Het is alleen zo vaag geworden nu: het leek alsof ik niet met een mens of met een dier aan het vechten was. Het ging allemaal zo snel. Ik werd hard geraakt tegen mijn heup, nu loop ik mank. Toen het weer ochtend werd begreep ik het ineens. Ik heb vannacht gevochten met God! Ik weet nog wel dat mij gevraagd werd naar mijn naam. "Jakob" antwoorde ik, maar God zei "Vanaf nu zal je Israël heten, dat betekent 'worstelaar met God'." Ik kreeg ook de zegen van God – wat een wonderlijke ervaring was dit. Ik loop nu mank, maar ik voel me herboren!

P: Wat een indrukwekkend verhaal Jacob. Ik ben er even stil van. En jullie kinderen, wat vinden jullie? Hebben jullie nog vragen aan Jacob?

Ruimte voor vragen

Jacob gaat af en komt terug als Jorn

P: Jullie hebben vast wel gezien dat we vier keer dezelfde Jacob hebben gezien. Maar het leek soms wel of het vier verschillende mensen waren. Wie is nou nu de echte Jacob? Iemand een idee....

P: Nou we hebben deze vraag ook even aan de expert gesteld. Laten we even naar haar luisteren.

Heel kort filmpje van Jeannette

P: nou dit lijkt me een fantastisch einde van deze zoektocht.

Korte uitleg over de workshops

Muziek: is het echt waar wat ik zeg? (liedjesbijbel lied8)

https://www.youtube.com/watch?v=bpZEcUg_2BI

Samen ontdekken (incl eten)

1) Workshop kliederen; wie ben ik?

Leiding:

Plaats:

Deze workshop hoort bij het verhaal van de ladder.

Achtergrond

Er is een mooi Joods verhaal over de droom van Jacob. Dat gaat zo:

Waarom klimmen de engelen in de droom van Jacob de trap steeds op en neer? Omdat ze in de hemel hebben gezien wie Jacob echt is. Ze weten dus wie “de ware Jacob” is. En ze kunnen niet geloven dat die man daar, die op de vlucht geslagen bedrieger, diezelfde man is van wie zij hebben gezien wie hij echt is. En als Jacob dan wakker wordt, begint hij een beetje te begrijpen dat hij meer en anders is, dan hoe hij nu denkt en zich nu voelt. Dat er in hem misschien een echtere, eerlijker, andere Jacob is. Daarom zegt hij: deze plek is ontzagwekkend, dat betekent: hier gebeurt echt iets!! Het is de poort naar de hemel

Wat gaan we doen

Vertel de deelnemers kort dit verhaal en vraag hen na te denken over zichzelf. Wie is de ware Pietje...of welk dier lijkt het meest op jou.

Ga met dit idee creatief aan de slag. Deelnemers mogen zelf kiezen met welke materialen ze aan de slag willen. Er is klei, verf, krijt, potloden, tijdschriften om uit te knippen.

Ook geschikt voor kleine kinderen:

Je kunt ook een ‘happy stone’ beschilderen. Hoe kun je laten zien dat deze plek belangrijk is.

2) Workshop: totale make over

Leiding:

Plaats:

Deze workshop hoort bij het bedrog.

Achtergrond

Jacob doet zich voor als zijn broer en bedriegt zijn vader. Maar hoe voelt dat nou om in een bekende omgeving iemand anders te zijn. En hoe voelt het om iemand die je goed kent voor de gek te houden? Hiermee gaan we in deze workshop aan de slag.

Wat gaan we doen

Allereerst bespreken we hoe we ons het beste kunnen vermommen. Daarna kun je:

- Schminken
- Verkleeden
- Wat theater oefeningetjes doen met bewegen

En dan kun je rond gaan lopen en kijken of mensen je herkennen.

Bij het weer omkleeden bespreken we dan of het gelukt is om “onzichtbaar” te zijn en hoe dat voelde.

3) Workshop: Creatief met vacht

Leiding:

Plaats:

Deze workshop hoort bij de fascinatie van Jacob voor schapen(wol).

Achtergrond

Jacob verkleed zich als zijn broer door een huid van schapenwol om zijn armen te binden. Zo lijken zijn armen erg behaard. En als hij het jaren later weer goed wil maken met zijn broer dan stuurt hij een heleboel schapen vooruit als cadeau.

Wat gaan we doen

Jullie kunnen kiezen om iets te maken van vilt om te verleiden of te verzoenen. Om te verleiden kun je een armbandje maken als een soort van vacht rond de arm. Maar jullie kunnen ook iets moois van vilt maken om aan iemand te geven waarmee je ruzie hebt gehad of iemand die belangrijk voor je is.

4) Workshop: Koekjes om te verleiden/verzoenen

Leiding:

Plaats:

Achtergrond

Jacob verleid zijn broer met lekker eten en later probeert hij het goed te maken met cadeaus. Zit er nu verschil tussen cadeaus die je geeft om te verleiden en de cadeaus om het goed te maken? Dit gaan we uitproberen aan de hand van koekjes

Wat gaan we doen

Vraag de deelnemers koekjes te bakken voor iemand die ze graag willen verleiden. Bijvoorbeeld je ouders om meer zakgeld te krijgen of meer schermtijd.

Vraag (andere) deelnemers koekjes te bakken voor iemand waarmee ze het goed willen maken. Bijvoorbeeld voor een vriendje omdat je zijn speelgoed hebt kapot gemaakt of je broer/zusje omdat je hem/haar gepest hebt.

Zit er nu verschil tussen deze koekjes? Je kunt de koekjes uitdelen en vragen of iemand verschil proeft of ziet.

Vieren - afsluiten

Laat het introductieliedje weer horen om iedereen te verzamelen.

Er is ruimte om te vertellen wat iedereen gedaan heeft, en hoe ze het vonden.

Samen zingen we het zegenlied: 'de vrede van de aarde en de hemel' of 'vrede wens ik je toe'.

Meer info:

Deze kliederkerk is een onderdeel van een cyclus over Jacob.

- Bijeenkomst 1: Het stelen van de zegen. Dit is de eerste bijeenkomst na de zomervakantie. Naast het verhaal doen we allemaal spelletjes om elkaar te leren kennen maar dan geblinddoekt en verkleed...
- Bijeenkomst 2: Jacob en de ladder. Op zoek naar godsbeelden van Jacob en jezelf.
- Bijeenkomst 3: Trouwen met Rachel? De kinderen worden voordat ze het verhaal horen ook voor de gek gehouden. Ze moeten een rondje rennen en krijgen dan iets gezonds als beloning...

Heb je interesse in de uitgewerkte draaiboeken van deze bijeenkomsten? Neem dan contact op met Esther, esther.vanhoeve@ads.nl